



## ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 (ΦΙΛΙΑ)

### Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας και ποιοι οι πρωταγωνιστές;  
.....
2. Τι σημαίνει το ρήμα εξημερώνω;  
.....  
.....
3. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίζουν τίποτα. Τ' αγοράζουν όλα έτοιμα απ' τους εμπόρους. Επειδή όμως δεν υπάρχουν έμποροι που να πουλάν φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν πια φίλους». Ποιο είναι το νόημα της φράσης;  
.....  
.....  
.....
4. Τι θα αλλάξει στη ζωή της αλεπούς ,αν αγαπήσει τον μικρό πρίγκηπα;  
.....  
.....
5. Πώς αισθάνεται η αλεπού , όταν έρθει η στιγμή του αποχαιρετισμού;  
Μετανιώνει για το χρόνο που αφιέρωσε στον μικρό πρίγκηπα;  
.....
6. Ποιο ήταν το μυστικό της αλεπούς και πώς το αντιλαμβάνεστε;  
.....  
.....  
.....

### ΛΕΟ ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ «Να ζεις, ν' αγαπάς και να μαθαίνεις»

- ❖ Αφού διαβάσετε το κείμενο 2 στη σελίδα 45 του βιβλίου και παρακολουθήσετε προσεχτικά τα βίντεο, που περιέχουν αποσπάσματα από μία ομιλία και απ' το βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια, να απαντήσετε στα εξής:

Πώς καταλαβαίνεις τις φράσεις:

1. «Η αγάπη ζει στο τώρα»
2. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι να μην ρισκάρεις τίποτα»
3. Το αντίθετο της ζωής είναι το «καλά είναι και έτσι», η απάθεια για το καλύτερο...

4. « Η ευτυχία μου είμαι εγώ, όχι εσύ.  
όχι μόνο γιατί εσύ μπορεί να είσαι περαστικός  
Αλλά και επειδή εσύ θέλεις να είμαι αυτό που δεν είμαι.»

#### ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

- Γιατί οι φίλοι είναι πολύτιμοι στη ζωή μας και έχουμε την ανάγκη τους; Ποια χαρακτηριστικά πρέπει ,κατά τη γνώμη σας, να έχει ένας καλός φίλος;

.....  
.....  
.....  
.....



«Τὸ ξέρω πὼς καθένας μοναχὸς πορεύεται στὸν ἔρωτα, μοναχὸς στὴ δόξα καὶ στὸ θάνατο. Τὸ ξέρω. Τὸ δοκίμασα. Δὲν ὠφελεῖ. Ἄφησέ με ν᾿άρθω μαζί σου».

Γιάννης Ρίτσος , Σονάτα του Σεληνόφωτος

**«Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη, όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη, όσο είναι σήμερα»**

- Ο Αντώνης Σαμαράκης στη συλλογή διηγημάτων του «Ζητείται ελπίς»(1954) θίγει το φαινόμενο της απομόνωσης, της μοναξιάς.

Για ποιους λόγους πιστεύετε στις μέρες μας οι άνθρωποι δεν συναναστρέφονται ή δεν συναναστρέφονται σε βάθος με τους συνανθρώπους τους;

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

➤ Να σχολιάσετε την παρακάτω αντίφαση.

**« Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, όσο η επικοινωνία πυκνώνει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά μας, η ανθρώπινη, μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί.. »**  
*(Γιώργος Γραμματικάκης, Ένας Αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής. )*

.....  
.....  
.....

➤ Αφού πρώτα αναρωτηθείτε **«πώς θα ήμουν, αν δεν είχα ένα φίλο»**, διαβάστε και σχολιάστε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μία επιστημονική έρευνα.

Η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων όχι μόνο προκαλεί δυστυχία αλλά μπορεί να βλάψει τη σωματική και νοητική υγεία κάποιου, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Είναι μάλιστα τόσο βλαβερή για την υγεία όσο το κάπνισμα ή η παχυσαρκία, αφού αυξάνει την πίεση του αίματος, το επίπεδο του άγχους (την ορμόνη του στρες «κορτηζόλη» δηλαδή), εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ, κατάθλιψης και αϋπνίας. Παράλληλα, μειώνει τα επίπεδα θέλησης και επιμονής και υποθάλπει έτσι την ικανότητα κάποιου να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

.....  
.....